



★★★★☆

**Auteur:** Emma Crebolder  
**Titel:** Verzoenen  
**Aantal pagina's:** 64  
**Uitgever:** Nieuw-Amsterdam  
**Prijs:** 19,95 euro

Er dwaalt oorlog in de dichtbundel *Verzoenen* van Emma Crebolder (Maastricht), sluitstuk van een trilogie die begon met *Vergeten* (2010) en vervolgde met *Vallen* (2012). Niet zo vreemd na een zomer waarin oude oorlogen werden herdacht en nieuwe opgestart. Bij Crebolder is het 'de moeder uit de Grote Oorlog' die zwanger liep 'in de Tweede'. Of de grimmigheid van 'haaiantanden' en 'snijdend helmgras'. Maar overall laten haar trefzekere, gedichten als veelkleurige mozaïeksteentjes het portret zien van een dichter die taal tot in de perfectie beheerst. Die vanuit een zeldzame balans van hoofd en hart adem schenkt aan de poëzie en de lezer meeneemt in een tunnel van taal die zicht biedt op 'zeeschepsels', 'watervruchten' en 'savannen' uit haar geboortestreek Zeeuws-Vlaanderen en uit Afrika waar ze lang heeft geleefd.

**KOEN EYKHOUT**

