

Optreden in Scharwyerveld een feest voor alle partijen.

Het geluk was met mij toen ik op zekere dag Scharwyerveld belde. Carin Wijnen nam op, we bleken elkaar niet alleen uit het Jekerbad te kennen, maar veel eerder al uit het actieve culturele circuit in Maastricht. Ik was op zoek naar Zorginstellingen om optredens met ons dichterscollectief te regelen.

De makers/vijf dichters stond een intieme voorstelling voor ogen in een huiselijke sfeer. Met een regisseur hebben we 2 jaar lang gewerkt aan een programma over jeugdherinneringen. Onder de hoede van stichting Man in de Maan (Eindhoven) werd voor een mengvorm tussen poëzie, theater en muziek naar financiële ondersteuning gezocht. We hebben fondsen gevonden waardoor de zorginstellingen niet hoeven te betalen en wij in elk geval onze reiskosten vergoed krijgen. De dichters wonen in Amsterdam, Tilburg, Eindhoven en ik in Maastricht.

Wij noemden onze voorstelling **Geur van de hemel**. Tot nu toe zijn we opgetreden in 5 zorginstellingen, te Eindhoven, Tilburg, Elst en Maastricht.

Scharwyerveld was in alle opzichten een feest. Het begon met de manier waarop wij welkom werden geheten. Zeer gastvrij en in een bijzonder aangename omgeving. Er waren zelfs voorwerpen, zoals een koffiemolen, rozenkrans enz. letterlijk uit de oude doos gehaald. Koffie en vla was er. En het allermooiste wat er was:

Een stil gelijkwaardig samenzijn en samenspel van bewoners en dichters door ongedwongen, amper opvallende liefdevolle ondersteuning van groepsbegeleiding, familie en vrijwilligers.